

Wees maar niet bang - Guus Meeuwis

Er lopen tranen op je wang
Zo ontroostbaar en zo bang
Zo gekwetst en zo verlaten
Huil gerust, ga maar je gang
Je wilt er niet meer over praten
want je bent de liefde moe
Als je mij om hulp zou vragen
kom ik vanavond naar je toe

Wees maar niet bang
overwin dat gevoel
het gaat niet vanzelf
ik weet precies wat je bedoelt
Nu heb je angst
weet je niet hoe het moet
Wees maar niet bang
het komt uiteindelijk weer goed

Ik zie de onmacht in je ogen,
hoor de twijfel in je stem
Je denkt dat alles je teveel is
het is maar goed dat ik hier ben
Geniet eens van de mooie dingen
en de mensen om je heen
je hebt zoveel om voor te leven
en je bent nooit alleen

De wereld heeft jou zo bedrogen,
beloofde veel maar jij kreeg niets,
Je kijkt me aan met grote ogen
En daarin lees ik je verdriet
Je worstelt met herinneringen
De onmacht, wanhoop en de pijn
Je kijkt niet naar de mooie dingen
Je had iemand anders willen zijn

Wees maar niet bang
overwin dat gevoel
het gaat niet vanzelf
ik weet precies wat je bedoelt
Nu heb je angst
weet je niet hoe het moet
Wees maar niet bang
het komt uiteindelijk weer goed