

Licht in de nacht – Kees Kraaijenoord

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.
O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie, in alle eeuwigheid. (2x)